

# Vagevuur uitgelegd gemaakt door Bas Walbeek

Het vagevuur is een concept binnen de Katholieke kerk waar mensen na hun dood heen gaan om gezuiverd te worden voordat ze naar de hemel gaan het is geen plaats van straf zoals de hel maar een tijdelijke plek waar negatieve dingen worden weggenomen zodat ze klaar kunnen worden gemaakt voor de hemel het idee komt van verschillende bijbel versen waaronder het idee van bidden voor mensen die overleden zijn

## Bijbelse context van het vagevuur

- **Makkabeeën 12:46: 'Daarom liet hij een zondoffer brengen voor de doden, opdat zij van hun zonde zouden worden bevrijd.'**

*Dit laat zien dat gebeden en offers voor de doden kunnen helpen na hun dood en Dit ondersteunt het katholieke idee van het vagevuur waar zielen worden gezuiverd voordat ze de hemel ingaan het vers is een vroege verwijzing naar het belang van zorg voor zielen na de dood*

*Protestanten geloven niet in dit boek van de bijbel maar ik heb een stuk geschreven waarom 73 boeken en niet 66*

- **1 Korintiërs 3:15: 'Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden; hij zelf zal echter gered worden, maar wel door het vuur heen.'**

*Deze vers beschrijft dat mensen door een proces van zuivering kunnen gaan waarbij het slechte verbrandt en het goede blijft wat duidelijk leidt tot het idee van het vagevuur.*

- **Mattheüs 12:32: "En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie spreekt tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze wereld, noch in de toekomstige."**

*Hier spreekt Jezus over zonden die in de toekomstige wereld kunnen worden vergeven, wat kan wijzen op de zuivering na de dood.*

- **1 Petrus 1:7: "Opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan vergankelijk goud, dat door vuur gelouterd wordt, moge blijken tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus."**

*Deze vers spreekt over geloof dat wordt gelouterd door vuur, wat kan verwijzen naar het proces van zuivering dat de ziel doormaakt in het vagevuur.*

*gelouterd is ander woord voor rein of gezuiverd  
(<https://www.encyclo.nl/begrip/gelouterd>)*

- **2 Timotheüs 1:16-18: "16 Moge de Heer barmhartigheid tonen aan het huis van Onesiforus, want hij heeft mij vaak verkwikt en zich niet voor mijn boeien geschaamd. 17 Toen hij in Rome was, heeft hij mij ijverig gezocht en gevonden. 18 Moge de Heer hem barmhartigheid verlenen op die dag! U weet heel goed hoeveel hij in Efeze heeft gediend."**

*Paulus bidt voor onesiforus die waarschijnlijk al gestorven is: "De Heer schenke hem barmhartigheid op die dag" (dag van het oordeel) Dit kan worden gezien als een vroeg gebed voor de mensen die zijn gestorven*

Ook de kerkvaders bespraken het vagevuur al lange tijd (zoals Sint Augustinus en Sint Gregorius)

Daarnaast staat in Openbaring 21:27 dat niets onrein de hemel zal binnengaan Daarom dat als je in Jezus hebt vertrouwd maar nog niet volledig van je zonden bent gereinigd je gereinigd moet worden zodat je je niet ongemakkelijk voelt door je vroegere zonden

## **Misbruik van aflatenhandel & Het vagevuur in de middeleeuwen**

in de Middeleeuwen werdt er misbruik gemaakt van aflatenhandel (waarbij aflaten werden verkocht met de leugen dat dit de tijd in het vagevuur zou verkorten) dit was een misbruik van de leer niet de leer zelf De katholieke Kerk heeft deze praktijken later erkend als verkeerd wat duidelijk werd tijdens het Concilie van Trente (1545-1563) waar de aflatenhandel werd veroordeeld De Kerk bleef echter achter het concept van het vagevuur staan omdat het als een belangrijk deel van het geloof werd gezien ondanks het misbruik ervan